

SCOUTING WIJKT UIT? NATUURLIJK DADDE!

Er was eens ... de Grote Cultuurprijs van de Vlaamse Gemeenschap. Open Kamp won die befaamde prijs in 2007 en kreeg daardoor niet alleen heel wat media-aandacht, maar ook een mooie som geld. Dat extra potje bracht de werkgroep van enthousiaste Open Kampers op een geheel nieuw en uitdagend idee: De Uitwijker.

© WOUTER VAN ESPEN



De open kampen leveren elke zomer opnieuw het ultieme bewijs: gooi de typische ingrediënten van scouting in een grote kom, voeg wat creativiteit toe en het resultaat wordt gegarandeerd anders getikt! Zo hebben de open kampen geen jaarwerking, is er geen uniform en bestaat de leidingsgroep uit een allegaartje enthousiastelingen. Ook de deelnemers hebben verre van een 'typisch' scouts- en gidsenprofiel. Toch zal wie het al meemaakte het beamen: de open kampen zijn op en top scouting!

De zomervakantie is het speelterrein van de open kampen. Scouting opnieuw uitvinden voor dezelfde doelgroep maar dan tijdens het jaar, dat was dé uitdaging. We wilden een nieuw recept met spel en plezier in de wijken zelf brengen. Zo kunnen kinderen die moeilijk tot niet in contact komen met het jeugdwerk, proeven van Scouting. Geheel vrijblijvend.

De werkgroep tikte een busje op de kop. Enkele likken verf later keek iedereen op straat al snel hun richting uit. De binnenkant was een ander paar mouwen. Krijg maar eens voldoende spel- en knutselmateriaal voor een stevige groep kids en jongeren in één busje! Maar het resultaat mag er wezen. Het busje kreeg als naam de Uitwijker, het mobiele scouts- en gidsenlokaal.

Thomas Braet / diversiteit@scoutsengidsenvlaanderen.be

*gloeiend
erbij*

MET EEN KNIPOOG VAN DE MAMA

Voor concrete ervaringen trokken we naar een enthousiaste voortrekker in de ontwikkeling van de Uitwijker: Filip Gerits.

Welke ervaring met de Uitwijker is je het meest bijgebleven?

Filip: We speelden op een plein met de grote wereldbal. Een nieuwsgierige jongen die kwam spelen, verloor in zijn enthousiasme z'n slipper. Al snel volgde zijn tweede slipper. Moeder riep van aan de kant dat hij zijn schoenen weer moest aandoen! Ik zag moeders bezorgdheid. Hij zou van mij de bal pas krijgen als hij zijn slippers weer aan had. Moeder knipoogde, stak haar duim op en zei iets van "Goed gedaan!". De rest van de middag zat ze verderop in het gras te kijken en heeft de jongen met ons meegespeeld. Dat vertrouwen van nieuwe ouders geeft enorm veel voldoening. De koffie die we hen aanboden, zit er misschien ook wel voor iets tussen!

Wat is volgens jou de kracht van de Uitwijker, voor jezelf en voor de kinderen?

Filip: Dat we gewoon aan scouting doen, maar dan "in" de leefwereld van de kinderen. We bieden hen een toffe middag vol spel en plezier. Dat kan een eenmalig namiddagje zijn, maar we kunnen ook terugkomen. De kinderen moeten zich niet aanpassen aan de gewone structuur van scouting en leiding. Met de Uitwijker proberen wij ons aan te passen aan hun wereld. Dat maakt het allemaal een stuk losser en flexibeler en daardoor verdwijnen drempels vanzelf.

De Uitwijker werd als pilootproject intussen zestien keer getest en gebruikt in verschillende wijken in de Kempen. Honderdveertig kinderen beleefden een middag die ze nooit meer zullen vergeten. Ook een hele hoop ouders kwamen de straat op en genoten zichtbaar, met een kop Uitwijker-koffie in de hand, van de bende joelende kinderen in hun wijk. Wil je meer informatie over de Uitwijker of denk je er zelf aan om eens een wijk in jullie buurt in te trekken? Aarzel dan niet en mail naar diversiteit@scoutsengidsenvlaanderen.be