

EEN VURIGE BLIND DATE



Natuurlijk heb je een vurige leidingsploeg, daar twijfelen we niet aan. Maar kan iedereen wel ten volle zijn vuur laten branden? Of zijn er misschien brandjes te blussen? En lijkt het laatste kampvuur waarbij je gezellig hebt kunnen bijpraten al weer zo lang geleden? Dan hebben wij de oplossing: een vurige blind date-evaluatie.

*gloeiend
erbij*

DOEL?

Op een ongedwongen, ontspannen manier door middel van kortere of langere babbeltjes meer over elkaar te weten komen.

WANNEER?

Als het donker is en als je rustig de tijd hebt. Eventueel als avondactiviteit op je leidingsweekend, ...

WAAR?

Op een groot veld of een plek waar je ver genoeg uit elkaar kan zitten om een rustig gesprek te kunnen voeren.

HOE?

Verdeel je leidingsploeg in twee groepen (dat is enkel voor de start) en geef iedereen een theelichtje. De ene groep steekt zijn theelichtje aan en verspreidt zich over het veld. Ze blijven daarbij buiten elkaars gehoorsafstand, maar met hun lichtjes zichtbaar voor elkaar.

Wanneer de ene groep gesetteld is, mag de andere groep vertrekken. Zij zoeken allemaal voor zichzelf een lichtje uit waar nog maar één iemand zit, gaan zitten en steken hun kaarsje aan. De duo's kunnen nu gezellig babbelen, zonder druk van de

anderen. Eventueel kan je ook richtvragen meegeven (bv. Wat verwacht je van het jaar? Waarom vind je leid(st)er zijn zo leuk? Waar wil je aan werken? Wat was je leukste activiteit? Maakt iets je bang?...)

De duo's bepalen zelf hoe lang het gesprek duurt. Als iemand zin heeft om te vertrekken, doet degene die er eerst zat zijn kaarsje uit en vertrekt naar iemand anders. De andere laat zijn kaarsje aan en wacht op een nieuwe gesprekspartner.

WAAROM?

- Omdat het vuur van het kaarsje in combinatie met het donker een uniek en ongedwongen kader schept om diepzinniger te praten.
- Omdat we vaak te weinig tijd hebben om met iedereen eens te praten. Nu kan je op voorhand niet kiezen bij wie je terecht komt, waardoor verrassende combinaties en gesprekken kunnen ontstaan.
- Natuurlijk is een kampvuur niet te evenaren. Maar omdat het nogal moeilijk is om deze evaluatie met een kampvuur te doen, is een kaarsje een handige en draagbare oplossing.
- Bovendien praat het soms makkelijker als je maar met twee bent in plaats van met de hele groep samen, terwijl je toch gezellig in de vlammetjes kan staren.