

GEDOOFD KAMPVUUR OF WATER IN JE SCHOENEN

VURIGE GEBRUIKEN BIJ SCOUTS EN GIDSEN OVER DE HELE WERELD

Vuur, niets zo universeel als vlammen en warmte, toch? Ook scouts en gidsen hebben iets met vuur. Niet enkel om op te koken of om ons eraan te verwarmen, maar ook tijdens heel wat tradities en rituelen. En dat is niet alleen in België zo is, maar over de hele wereld.



THAISE 'UFO' WENSBALLONNEN

In Thailand en omstreken maken ze 'Khom Loy': grote rijstpapieren ballonnen die door de warmte van een brandend stuk hout opstijgen en zo de hemel kleuren. Ze worden ook wel eens UFO-ballonnen genoemd, omdat ze al meermaals op die manier zijn waargenomen.

"Khom Loy" zijn traditioneel afkomstig uit Oost-Azie, waar de ballonnen worden gebruikt bij feesten en festivals. Aloude Chinese wijsgeren beweerden al dat de stijgende geluksballonnen ongeluk en al het slechte in de hemel laten verdwijnen en nieuw geluk, liefde, succes en gezondheid tevoorschijn laten komen. De Thaise scouts en gidsen gebruiken wensballonnen bij de start van hun scouts- & gidsenjaar om het slechte te verdrijven en al het goede voor hun groep te vragen.



© WOUTER VAN ESPEN

FINSE LAMPIONNENTOCHT

Tijdens de halloweenperiode trekken kinderen van deur tot deur waarbij ze de mensen schrik aanjagen of een liedje zingen, in ruil voor snoep of andere verwennerijen. Vaak hebben ze een stok met een glazen bokaal en een kaarsje bij de hand. In Scandinavische landen doen de kinderen dat al eeuwenlang, zonder daarbij aan Halloween te denken. Lampionnentocht zijn namelijk van Heidense oorsprong en rondgaan met het (heilige) vuur is een oud vruchtbaarheidsritueel.

Scouts en gidsen in Finland gaan, tot op de dag van vandaag, dan ook jaarlijks op lampionnentocht in hun dorp. Op die manier proberen ze vreugde rond te dragen tijdens de sombere wintermaanden. Dat ze er ook wat snoepgoed en centjes aan overhouden, is natuurlijk mooi meegenomen.

JE VUUR OF JE LEVEN - HONGARIJE

Zoals wij opdrachten geven tijdens de totemrituelen, zo krijg je in Hongarije een grootse opdracht als je scouts- en gidsenleidster wil worden. De traditie wit namelijk dat je aan de andere leid(st)ers moet bewijzen dat je het waard zijn om in leiding te staan.

Aan dat overgangsritueel zijn een heleboel opdrachten verbonden, maar de leukste begint bij valavond. Dan moet een kandidaat-leid(st)er namelijk een vuur aanmaken en dat vervolgens de hele nacht aanhouden. De rest van de leiding heeft tot zonsopgang de tijd om het vuur te doven. Dat mag enkel door een emmer water over het vuur te gooien. Het leuke is wel dat diegene die de proef doet, zich kan beschermen. Als hij of zij de juiste naam kan noemen van diegene die probeert aan te vallen, moet die de aanval staken én mag de vuurstoker de emmer water uitgieten in de schoenen van diegene die probeerde aan te vallen. Leuke tradities daar in Hongarije!

