

# MET DE VLAM JIN DE PIJP

## JINS: HOE KRIJG JE ZE WARM?



Je hebt: een grote blok ijs, bestaande uit achttien jins waarvan sommigen elkaar kennen van bij de givers en anderen elkaar nog nooit gezien hebben.  
 Je wil: het ijs breken en ervoor zorgen dat de jins elkaar beter leren kennen  
 Je doet: een vuurtje maken en hopen dat de vlam jin de pijp schiet!

### VERWARM OP EEN ZACHT VUURTJE

Ga er niet zomaar van uit dat alle jins elkaar sowieso goed kennen: gun de jins voldoende tijd om elkaar beter te leren kennen. Zo zullen ze stilaan ook gemakkelijker samenwerken. En dat is in een jinjaar nodig: kiezen wat de kampbestemming wordt, beslissen welk groots project ze aanpakken, hoeveel geld ze willen inzamelen, hoe de jin-onderbroek er zal uitzien of welke ijssmaak ze zullen uitroepen tot jinijs.

### KENNISMAKINGSACTIVITEITEN VAN DE JINGUÏN:

- Steek een **jinvuur** aan: een soort Olympisch vuur (maar dan veel hipper uiteraard) dat een hele vergadering moet branden. Je kan het nog moeilijker maken door ondertussen een slaapkamertocht te houden: het vuur moet in de kamer van elke jin geweest zijn. Of voor de echte durvers: hou het vuur een heel weekend of een hele leefweek aan.
- Laat iedereen iets vertellen over zijn favoriete kampbestemming, maar praten mag enkel zo lang de lucifer **brandt**.
- Maak een grote taart, met zoveel kaarsjes als er jins zijn en eet ze gezellig op tijdens een **kampvuur**.
- Laat elke jin een **bloedstollend vuurverhaal bedenken**. Dat mag zowel waar als verzonnen zijn. Stuur je jins per twee op pad en laat ze hun vuurverhaal aan elkaar vertellen. Vorm daarna nieuwe duo's en laat de jins nu het vuurverhaal van de jin uit het vorige babbeltje doorvertellen. Wissel zo een aantal keer van duo zodat niet meer duidelijk is welk verhaal bij welke jin hoort. Verzamel daarna alle jins en laat ze één voor één het vuurverhaal vertellen dat ze het laatst gehoord hebben. Laat de jin in kwestie raden van wie het vuurverhaal oorspronkelijk komt. Laat later de groep raden of het verhaal al dan niet waar is.
- Opmachtjes rond **het themavuur**: Laat jins per twee 5 à 10 minuten korte opdrachten uitvoeren, daarna wisselen ze van partner. De bedoeling is dat iedereen met iedereen iets gedaan heeft en dat ze zelf het soort opdracht kiezen naargelang hoe veilig ze zich bij elkaar voelen. Mogelijke opdrachten: raadsels met lucifers (zie <http://kids.flevoland.to/goochelen/>), zing een lied met 'vuur' in, ga gezellig bij het kampvuur zitten, wakker het vuur aan, vertel elkaar welke figuren je in de vlammen ziet, trek een hippe vuurfoto, ...
- Raad **het vuurspreekwoord**: verdeel je jingroep in twee groepen en laat ze telkens voor de andere groep een levend en verkleed standbeeld vormen van spreekwoorden/liedjes of films over vuur.

gloeiend



Genoeg knetterende ideeën om het jinjaar vurig in te zetten?  
 Aan jullie om de vlam jin de pijp te houden!!

De jinguï en zijn vrienden / [jins@scoutsengidsenvlaanderen.be](mailto:jins@scoutsengidsenvlaanderen.be)