



VUUR

Geerte & Maité (GIVERS)

Vuur betekent voor mij kampvuur: een gezellige sfeer met sketchkes. Dat vuur zorgt ook voor samenhang in de groep. Vuur heb je ook nodig om te koken, want zonder vuur geen eten. Soms maken we een tekening met lucifers en we hebben ook al eens fakkels gemaakt. En eigenlijk heb ik me elk kamp al wel eens verbrand.

Joris Van Vracem (DC DISTRICT RUPEL EN BRANDWEERMAN)

Vuur betekent voor mij spanning, het fascineert me. Vuur dat zich ontwikkelt en gedraagt is een schitterend schouwspel. Daarnaast kijken is spannend en interessant tegelijk. Omdat je zo toch, weliswaar op een doordachte manier, enig gevaar trotseert. Bij een brand geeft de spanning wel een kick. Maar het geeft vooral voldoening als je het vuur succesvol verslagen hebt.

Dylan (GIVER AKABE 'T RAKKERSNEST, GISTEL)

Rond het kampvuur moet je griezelverhalen vertellen. En als ik aan vuur denk, dan denk ik ook aan rook, dat is al van ver zichtbaar. Een weekend met de givers is het leukste dat er bestaat! Kunnen jullie volgend jaar eens sport als jaarthema kiezen?

Rondspringende vonken, de geur van knetterend dennenhout en een nachtzwarte hemel vol sterren. Schaduw die danst bij de bosrand. Givers brullen loeihard hun zelfverzonnen nummers en een kapoen probeert met vermoeide blik de vlammenoorlog te volgen. Zelfs het vuur wordt stil als het avondlied weerklinkt.

Givers kijken verschrikt op als het spaghetti-water overkookt en vloeken als het de vlammen dooft. Zelfs in de gutsende regen geven de jonggivers niet op: voor het eerst steken zij het vuur aan. Tijdens de eerste keer foerieren de aansluiting van de gasflessen héél hard aanvizen. Als scouts en gidsen hebben we vuur nodig, en stap voor stap leren we de kracht ervan kennen.

Een welp kijkt vol bewondering toe hoe de leiding een ei kookt in een uitgeholde appelsien. En de jins trakteren alle bewoners van een pieplein Tsjechisch dorpje op vers gesneden frietjes in een puntzak. Samen onderweg leren scouts en gidsen genieten van vuur, zonder blind te zijn voor de mogelijke gevaren ervan.

Vuur ontsteken we zelden alleen. Na een ijzige fietstocht krijgen we het met z'n allen rond de vuurkorf eens zo snel weer warm. En naast een legendarisch totemvuur maakt de spanning plaats voor een gevoel van samenhang, stilte en bezinning.

Daarom hebben scouts en gidsen nood aan vuur!

PASSIE

Thomas

(4^{DE} JAAR LEIDER (EN HET ZAL NIET HET LAATSTE ZIJN) SCOUTS EN GIDSEN 20 -72 ZURENBORG)

Ik vind vooral de inzet van de leiding fantastisch. Van nul beginnen op een takraad en eindigen met een supergek idee. Ik kan de scouts vervloeken als leden niet luisteren en tegendraads zijn! Maar het idee van samen iets op te bouwen, geeft me meer dan voldoende vuur om in leiding te blijven staan.

Kris, papa van Jolan en Jeziah

Ik stuur mijn kinderen naar de scouts voor het avontuur. Ze kunnen er zich eens goed vuilmaken, de wildebras uithangen, ravotten. Omdat we in de stad wonen, is het belangrijk dat ze met de scouts op tocht gaan in de natuur. En ze leren er bovendien wat kameraadschap is.

Fran & Amélie (KABOUTERS)

Tijdens de scouts doen we leuke spelletjes, soms ben ik te moe om te komen, maar alleen dan kom ik niet naar de scouts.



© SANNE PRAET



© JORIS BULCKENS



© JORIS BULCKENS



© WOUTER VAN ESPEN

VUUR IN SCOUTING

We doen het toch allemaal maar! *Groepsleiding spendeert menig vrije avond aan de administratie, loodsen staan vergadering na vergadering boten te schuren.* Hoe je het ook draait of keert, we zijn, net als miljoenen andere kinderen en jongeren over de hele wereld, besmet door het virus van scouting. Elke vergadering opnieuw vinden we weer die passie om er iets onvergetelijks van te maken. We bezorgen elkaar een fantastische tijd bij de scouts en gidsen!

Want hoewel je je vast wel eens hebt afgevraagd waarom je in godsnaam om 4 uur 's ochtends nog toiletten staat te dweilen, juist dan laat die ene medeleider door zijn spontane imitatie van Britney Spears je de vermoedheid op slag vergeten. Givers vinden, na een paar uur verdwalen, nieuwe moed door de niet aflatende stroom moppen van hun patrouilleleider. Samen komen we er wel, en dat willen dit jaar extra in de verf zetten. Iedere passie en goesting in scouting geeft kracht en bevoegenheid! Met de woorden van Raymond Van het Groenewoud klinkt het zo: Geef me vuur... nee, geen lucifer natuurlijk, maar passie elk uur.

Marc Hens

(MEDEWERKER SCOUTS EN GIDSEN VLAANDEREN)

Vuur in scouting is... een genster die plots kan overslaan en gevaarlijk aanstekelijk werkt! Overlegje hier, vergadering daar. Samen doen we het! En hoe? Met vlamme goesting, uiteraard! Soms een glinsterende waakvlam die me geduldig laat werken en uitzien naar spectaculaire kampvuren als 100 jaar scouting, Herfstontmoeting, groepsleidingscongres, een Buitenboek,... En nadien? Dan koester ik weer dat broos vlammetje.

Tinka, Elinne, Ruben en Bert (JINS FOR LIFE)

Waarom scouts? 't Is achter mijnen hoek en dan kom ik nog eens uit mijn bed. En natuurlijk hebben we er ook massa's vrienden, leer je er al doende en daarbovenop is 't leuk om met kinderen te spelen...zeker als 't schitterend weer is!

Bram (JONGGIVER)

Scouts is tof omdat mijn vrienden bij de scouts zitten. Kamp is echt wel het leukste, maar kampvuur zelf is saai, want je moet gewoon zitten en kijken.

Nicolas (WELP AKABE 'T RAKKERSNEST, GISTEL)

Vuur is echt gevaarlijk en zit ook in de kachel. Je kan er ook kaarsen mee aansteken. Het leukste van een kampvuur is het vertellen van mopjes. In de scouts geven vooral de spelletjes me vuur om te blijven komen.

Of het nu een jonggiver is die achter het scouts- en gidsenlokaal een warme zoen krijgt van zijn eerste lief of een kapoen die zijn ouders vol vuur de verhalen over het voorbije weekend vertelt, het zijn stuk voor stuk kleine vonkjes die zich verspreiden.

We nodigen je dan ook graag uit om op zoek te gaan naar wat jou in lichterlaaie zet. Of ga eens samen met je leden na hoe je het vuur in de tak warm kan houden en ervoor kan zorgen dat niemand afhaakt. We willen dit jaar dat de goesting in scouting zich als een lopend vuurtje door Vlaanderen verspreidt. Daarom dagen we je uit om af en toe kastanjes uit het vuur te halen voor anderen of je helemaal te verwarmen aan het vurig enthousiasme van je kabouters en welpen die vol overgave samen een kamp bouwen.

Maak er een jaar van dat jou vuur geeft!

De verbondsleiding



{© STEFANIE KESTELEYN}



{© JON BOGAERT}



{© JORIS BULCKENS}



{© JORIS BULCKENS}



{© TIM DE WEERDT}